

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN

Nr. 21 en 22 dd. 17 en 24 mei 2020 – 6e en 7^e zondag van Pasen

Maartenskerk 17 mei : 10:00 uur – Kerkdienst in Coronatijd via KerkTV

Voorganger : ds. Sophie van den Berg - Hofstee
Muziek : Arjan Veen en Rosanne van Bers
Zang : Conny Sonneveld en Saskia Wiegeraad
Collecten : 1. Vluchtelingenwerk PGDoorn
2. Kerk en Eredienst

Maartenskerk 21 mei : 09:00 uur – Hemelvaartsdag – via KerkTV

Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen
Muziek : Arjan Veen en Jan Duindam
Zang : Paulien van der Werff
Collecten : 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Maartenskerk 24 mei : 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd via KerkTV

Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen
Muziek : Arjan Veen
Zang : Conny Sonneveld en Saskia Wiegeraad
Collecten : 1. Feest van de Geest
2. Kerk en Eredienst

BLOEMEN

De bloemen gaan deze zondag met een groet van ons allen naar Marijke en Aad van Balen

- **Bloemengroet**

Normaal gesproken werd er iedere zondag een mooie bos bloemen vanuit de kerk naar iemand gebracht die het nodig had. Dit werd door een grote groep vrijwilligers uitgevoerd. Door deze corona tijd is dit tijdelijk stopgezet. Aangezien het juist nu belangrijk is dat er bloemen worden gebracht, verzorg ik sinds vorige week zondag samen met Margo Steinmann iedere zondag de bloemengroet. Om zo min mogelijk contact te hebben met verschillende personen, zullen wij dit samen de aankomende periode op ons nemen.
Tessa Achterberg

- **Deze zondag in en vanuit de Maartenskerk... 'de hoop die in ons leeft'**

In deze dienst lezen we een brieffragment uit de eerste Petrusbrief; 1 Petrus 3:8-18. We volgen daarmee het oecumenisch leesrooster van deze zondag. In het slot van zijn brief

geeft Petrus de gemeente aan wie hij schrijft nog een aantal belangrijke leefregels mee, over hun omgang met elkaar en de wereld om hen heen.

In de overdenking richten wij onze aandacht vooral op deze woorden uit de brief: 'Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden'. In deze dienst bespeelt Arjan Veen vleugel en piano en zal Rosanne van Bers dwarsfluit spelen. Rosanne komt uit Maarn en is een van de grote fluittalenten van deze tijd. Wij zijn dan ook blij dat zij in deze dienst wil spelen. Na afloop van de dienst en 'Kerkplein 1' zal zij samen met Arjan een klein concert verzorgen. Met de kinderen zingen wij weer een kinderlied.

Zo hopen wij met elkaar op een gezegende ochtend, op afstand met elkaar verbonden.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee

Jezus' afscheid

Dit was het laatste:
zijn zegenende handen

over zijn leerlingen
dat bonte stelletje
gelovige ongelovigen

over Jeruzalem
dat hart van het midden
die heilige onheilige stad

over de heuvels
en hun wegen naar de verte
vol gezochte verdwaalden

over zeeën en landen
zelfs over de nachtzij
van heel de blinde wereld

zijn zegenende handen

Inge Lievaart

- **Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag**

Op deze kerkelijke feestdag bent u om 09.00uur weer welkom om in te schakelen voor onze TV-kerkdienst! We hebben de traditie om op deze dag dienst te doen ook nu aangehouden. Meestal gebeurt dat in een kleinere groep in het koor van de kerk. Voor u misschien nu eens de gelegenheid om weer eens Hemelvaartsdienst mee te beleven! Deze keer wordt er voor de kinderen het Bijbelverhaal gelezen met de afbeeldingen erbij uit de Kijkbijbel van Kees de Kort. De overdenking is naar aanleiding van de laatste woorden uit het evangelie naar Markus: Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Teun Kruiswijk Jansen

- **Zondag 24 mei**

Deze zondag wordt in de traditie ook wel 'wezenzondag' genoemd. Ingeklemd tussen Hemelvaart en Pinksteren is het de zondag van 'niet-meer en nog-niet'. Het is om zomaar te zeggen, de zondag dat we zonder zitten. Geen Jezus meer en nog geen Geest. Tussentijd. Van op jezelf teruggeworpen worden. Achtergelaten. Leegte en gemis ervaren. In het diepe worden geworpen, en nog niet helemaal zeker weten hoe of je zwemmen moet...

Zo, verweesd blijven de leerlingen achter na Hemelvaart, omdat hun meester, hun rabbi, hun vriend niet meer in hun midden is. En de geest nog niet vaardig is geworden over hen... tenminste zo ervaren ze dat. En dat geeft onder hen onrust.

In mijn beleving is dit, in zo'n, voor velen, lang vrij weekend, altijd een beetje een 'stille' zondag. Vandaag staan we stil bij een meditatief, verstillend lied dat met het Liedboek in 2013 in brede kring ingang heeft gevonden: *Neem mij aan zoals ik ben (Lied 833)*. *Ik kies echter voor de oorspronkelijke vertaling: Neem mij aan zoals ik ben/ zuiver uit wie ik zal zijn/ druk uw zegel op mijn ziel/ en leef in mij*. We zullen zien dat er een geestelijke 'beweging' in het lied schuilt, die ruimte maakt voor een nieuw begin.

Teun Kruijswijk Jansen

- **OPEN KERK**

Het gaat wel beter, maar het is nog niet voorbij.

Sinds half maart is de kerk gesloten voor de kerkdiensten en daarbij ook de Kapel. Contact is er vooral via kerk TV, de contactpersonen, ouderlingen en diakenen.

Nu, na ruim 7 weken, merken we een sterke behoefte van gemeenteleden om 'even' een lichtje aan te steken in de Kapel, een gebedsintentie op te schrijven, of een gesprek 'op afstand', anders dan met de telefoon.

Nu "blijf thuis" wat opschuift naar "houd afstand" kunnen we daarvoor ook ruimte maken: Op maandag, woensdag en vrijdag zijn kerk en kapel open van 11.00 tot 12.15 uur voor gesprek met de aanwezige ouderling of diaken en om in de kapel rust te vinden, een kaars aan te steken, te bidden of iets in het gebedenboek te schrijven.

De aanwezige ouderlingen/ diakenen zijn er voor gesprek, om de weg te wijzen en om afstand en hygiëne te waarborgen. (Zij zijn er ook om, als het niet anders kan, u te vertellen dat de kerk bezet is vanwege een uitvaartdienst, want die laten zich nu eenmaal niet plannen).

We hopen dat deze plek van ontmoeten en bezinnen goed doet in een tijd van onzekerheid en veel alleen zijn.

Johan Beuckens (Kapelgroep)

Martha Marie Bugel (Kerngroep Pastoraat)

- **Nog steeds live gebedsdiensten op Hydepark**

In deze coronatijden zijn nagenoeg overal de kerkdiensten online: een lege kerk met een camera, voor de mensen die thuis meedoen. Dat was al een paar jaar zo, in de kapel op Hydepark, Dribergestraatweg 50 Doorn, elke doordeweekse ochtend en avond om half tien. Zie www.bidindebinnenkamer.nl/kapel om deze getijden mee te bidden. Maar live meebidden kan ook nog steeds. Vaak is alleen de voorganger aanwezig en richt zich tot mensen thuis via de camera. Maar wie er zelf bij wil zijn, kan gerust komen, op de fiets of met de auto. Het roodwitte lint gewoon voorbij rijden, dat hangt er om mensen af te schrikken die in het weekend op Hydepark willen recreëren met teveel tegelijk, maar niet voor de enkeling die daar in de kapel komt. Die kapel bevindt zich op 2 hoog, de gebedsdienst wordt aangekondigd op het beeldscherm in de hal. Korte diensten van 20 à

25 minuten, van maandag t/m vrijdag om 9.30 en 21.30 uur. Kijk vooraf op de website of er een voorganger is (meestal wel), want het is sneu als u voor niets zou komen. Wie komen, kunnen verspreid door de kapel zitten, er is ruimte genoeg om dit 'corona-proof' te doen. Welkom!

Ds. Gert Landman, coördinator kapeldiensten De Binnenkamer

- **Vragen/opmerkingen over de kerk-tv uitzendingen**

Indien u technische problemen ervaart met het kijken of luisteren, kunt u hierover uw vragen/opmerkingen via email sturen aan kerktv@pgdoorn.nl Iemand van het Kerk TV team zal dan zo nodig contact met u opnemen.

- **Hulpteam van onze kerk**

U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en bezorgen, iets vervoeren..., maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken. Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:

- Herman van Leeuwen T 0615850761 of 0343420911
E herman@hkvanleeuwen.nl
- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)

- **Hulpnummer voor iedereen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug:**

Bel 0343 23 51 23 of stel uw vraag op www.hiphelpt.nl/nietalleen.

- **Creatief collecteren in coronatijd (CCC)**

Hoe kunt u vorm geven aan de collecten?

Het is voor ons misschien wel zo eenvoudig om uw collectegiften van meerdere diensten te combineren in één overboeking per 2 of 3 weken.

- U gaat naar onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl en kies dan Kerkelijk Bureau. Bij doelen kiest u: "Collecteren in coronatijd" en betaal uw collectegift via IDEAL.
- U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de Maartenskerk: NL59 RABO 037 37 18 071 met omschrijving: CCC (creatief collecteren in coronatijd).
- U beschikt over collectebonnen? Stuur dan de bonnen in een gesloten envelop naar: Maartenskerk; Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen papiergeld meesturen!).

Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.

Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt in de digitale versie. De printversie kunt u vinden bij de downloads op de website.

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl