

— |
KRUISPUNT
op zondag — |

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN

Nr. 19 dd. 3 mei 2020 – 4e zondag van Pasen, Jubilate

Maartenskerk : 10:00 uur – Kerkdienst in Coronatijd via KerkTV
Voorgangers : Oecumenische viering – Raad van Kerken
Muziek : Dik Boelee

Collecten

Via **NL27RABO0170802019** t.n.v. Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug

75 JAAR BEVRIJDING

Nooit lichter ving de lente aan

Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben w'in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

De winter leek voorgoed voorbij
en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

Maar winters werd het in dit land;
't is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat w'aan de vrijheid zo gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.

Vergeef het ons, raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan.

Ad den Besten (Liedboek Lied 709)

- **Deze zondag in en vanuit de Maartenskerk...**

Dit jaar gedenken en vieren we 80 jaar bezetting en 75 jaar bevrijding. Helaas is dat door het corona-virus ook in Doorn in alle soberheid.

Toch willen we samen met de Raad van Kerken in een oecumenische viering op zondag 3 mei een aanzet geven voor gezamenlijk herdenken en vieren.

Dankzij onze nieuwe installatie en Kerk-tv-ploeg kunnen we zo in ons dorp toch gezamenlijk aandacht schenken aan het gedenken en vieren van bezetting en bevrijding. Het thema van deze dienst is 'Gewond- Leven'. De gedachte achter dit thema is dat om werkelijk de bevrijding te vieren er ruimte moet zijn om de littekens te herkennen en erkennen. Als je de bevrijding mag vieren doe je dat met de 'littekens' van zoveel jaar terug, die nog altijd doorwerken en alert maken.

Tegelijk zien we vooruit, ook nu: wat hebben we nodig om verder te kunnen gaan? Ook straks als bijvoorbeeld het coronavirus, hopelijk, meer op de achtergrond is geraakt. We lezen op deze morgen het evangelieverhaal over Thomas, aan wie Jezus zijn wonden toont om de weg van geloof verder te kunnen gaan.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen werken mee en er is ook weer een 'kindermoment'. Dik Boelee verzorgt de muziek en begeleiding van de liederen.

Na de dienst is aansluitend weer de rubriek 'Kerkplein 1' te zien. Hierin delen de heren Gijs van den Brink (geloofsgemeenschap Elim) en Gerrit Boonzaaijer (wethouder Gemeente Heuvelrug) hun ervaringen over hoe het is om in deze tijd aan het werk te zijn, en hoe de gemeente Heuvelrug toch inhoud geeft aan de 4/5 mei-viering dit jaar.

ds. Teun Kruijswijk Jansen

- **Geslaagde examenkandidaten!**

Jeroen Eimers en Judith van der Vliet zijn geslaagd voor hun schoolexamens en behalen daarmee hun VWO diploma! Het centrale eindexamen is door de corona crisis helaas komen te vervallen. Graag willen we Jeroen en Judith namens onze gemeente van harte feliciteren met dit mooie resultaat, waarmee ze hun middelbare schoolperiode op het Revisus afsluiten en hun weg vervolgen. Namens onze gemeente wordt bij hen iets feestelijks langs gebracht en als het weer mogelijk is komen de predikanten traditiegetrouw op bezoek met een roos.

ds. Sophie

- **Volgende week zondag 10 mei in de Maartenskerk**

Volgende week zondag is Marjolein Kleinheerenbrink weer te gast als soliste in onze kerkdienst, en zal ons gemeentelid Mark Niessen haar begeleiden op basgitaar. Marjolein en Mark zijn vaak betrokken bij onze jaarlijkse Top2000 diensten. De dienst van volgende week krijgt daardoor vast een muzikaal popmuziek tintje mee!

ds. Sophie

- **Vragen/opmerkingen over de kerk-tv uitzendingen**

Indien u technische problemen ervaart met het kijken of luisteren, kunt u hierover uw vragen/opmerkingen via email sturen aan kerktv@pgdoorn.nl Iemand van het Kerk TV team zal dan zo nodig contact met u opnemen.

- **De Corona 'troost'-klok**

Op de woensdagavond om 19.00uur luidt onze kerkklok, totdat we elkaar weer gewoon in de diensten kunnen ontmoeten.

- **Hulpteam van onze kerk**

U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en bezorgen, iets vervoeren..., maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken. Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:

- Herman van Leeuwen T 0615850761 of 0343420911
E herman@hkvanleeuwen.nl
- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)

- **Hulpnummer voor iedereen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug:**

Bel 0343 23 51 23 of stel uw vraag op www.hiphelpt.nl/nietalleen.

- **Overzicht van de diensten t/m half mei, te volgen via Kerk-TV en Kerkradio:**

3 mei	10.00 u	Vierde zondag van Pasen	Oecumenische viering Raad van Kerken	1. Plaatselijk diac. Werk 2. Kerk en Eredienst
10 mei	10.00 u	Vijfde zondag van Pasen	Ds. Sophie van den Berg – Hofstee	1. Voedselbank 2. Kerk en Eredienst
17 mei	10.00 u	Zesde zondag van Pasen	Ds. Sophie van den Berg - Hofstee	1. Vluchtelingenwerk PG Doorn 2. Kerk en Eredienst

- **Creatief collecteren in coronatijd (CCC)**

Hoe kunt u vorm geven aan de collecten?

Het is voor ons misschien wel zo eenvoudig om uw collectegiften van meerdere diensten te combineren in één overboeking per 2 of 3 weken.

- U gaat naar onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl en kies dan Kerkelijk Bureau. Bij doelen kiest u: "Collecteren in coronatijd" en betaal uw collectegift via IDEAL.
- U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de Maartenskerk: NL59 RABO 037 37 18 071 met omschrijving: CCC (creatief collecteren in coronatijd).
- U beschikt over collectebonnen? Stuur dan de bonnen in een gesloten envelop naar: Maartenskerk; Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen papiergeld meesturen!).

Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.

Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt alleen in de digitale versie. De printversie kunt u vinden bij de downloads op de website.

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws. Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@pgdoorn.nl