

— | —
KRUISPUNT
op zondag
| —————

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 7 dd. 12 februari 2023 – 6^e zondag van Epifanie

Maartenskerk 12 februari 2023

Voorganger

Muziek

Collecten

: 10.00 uur

: ds. E.A.(Elsbeth) Gruteke – Vissia, Hilversum

: Dik Boelee

: 1. *Stichting 'Alafaya'*

2. *Kerk en Eredienst*

Directe link naar KerkTV uitzending:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed>

BLOEMEN

De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij Familie Riaz, Hoogstraat 8 E214, 3956 EB Leersum

BERICHTEN

- ***Actie Kerkbalans 2023 - 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'***

2023

Actie

Kerkbalans



De Actie Kerkbalans 2023 loopt nu twee weken. Veel gemeenteleden hebben al gehoor gegeven aan de oproep om hun toezegging voor dit jaar kenbaar te maken. Wanneer u nog geen gelegenheid heeft gehad dat in orde te maken, verzoeken wij u dat alsnog spoedig te doen.

Als iedereen meewerkt kunnen wij snel inzicht krijgen of wij onze de inkomsten op onze begroting goed hebben

ingeschat.

Op onze website bij Kerkelijk Bureau onder: "Toezegging Kerkbalans 2023" kunt u dat snel en eenvoudig kenbaar maken. Zodra uw toezegging binnen is stuurt het Kerkelijk Bureau u een bevestiging van de geregistreerde gegevens.

Voor vragen over Actie Kerkbalans, bel of mail de coördinator Kerkbalans: Wimfred Karstens, tel. 0627025422, e-mail bureau@pgdoorn.nl

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze voor staat.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
het College van Kerkrentmeesters

- **Paasgroetenactie**

De Paasgroetenactie is de jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, waarbij gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen een bemoedigende groet met Pasen ontvangen vanuit Protestantse gemeenten uit heel Nederland. Doet u ook mee? Het wordt zeer gewaardeerd.

Vandaag kunt u in de Maartenskerk een kaart meenemen en thuis (of in de kerk na de dienst) tekenen en voorzien van een postzegel voor de gedetineerde of geef € 1 dan zorgen wij voor de postzegel. Het zijn dubbele kaarten, op de ene zet u de groet, de ander laat u onbeschreven maar plakt daar de postzegel op in het aangegeven vakje, Als u de kaart thuis invult breng hem dan op zondag 19 of zondag 26 februari weer mee. Of doe anders de kaart voor 1 maart in de bus van De Koningshof. De kaarten worden namelijk op verzoek in een pakketje toegezonden naar het Landelijk Dienstencentrum van de kerk.

Werkgroep ZWO / Kerk in Actie

- **SeniorenMiddagen – “Fotospeurtocht”**

Dinsdag 21 februari a.s. van 14.30 – 16.00 uur in de Koningshof, Kerkplein 1!



Graag nodigen wij iedereen uit die van puzzelen houdt of van gewoon een gezellig samenzijn.

In de Koningshof liggen diverse foto's van plekjes in Doorn die we gaan raden. Aan de hand van de eerste letters van deze oplossingen wordt een woord gevormd.

Bent u hier niet zo handig in? Dat is helemaal niet erg. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, ook hier.

Wilt u graag meedoen, maar is het moeilijk zelfstandig te komen, neemt u dan contact op met één van onderstaande personen:

Leo van Eersel, tel. 414734, Piet Kooij, tel. 413732, Dik de Man, tel. 561877 of Bep Niessen, tel. 412135.

Zij zorgen ervoor dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt.

Graag tot 21 februari a.s.!

Met een vriendelijke groet van het team SeniorenMiddagen,
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg

- **Ontmoeten#Verdiepen**

Na dit leven - workshop

Op **maandagmiddag 13 februari 14.00 uur in de Koningshof** hebben we een tweede middag van deze workshop.

Statistisch gezien schijnt 4,2% van de bevolking een bijna-doodervaring ergens in zijn of haar leven mee te maken. Daar is veel onderzoek naar gedaan, o.a. door cardioloog Pim van Lommel en neuroloog en ervaringsdeskundige Eben Alexander. 'The Shack' (2017) zal nog in zijn geheel vertoond worden, want afgelopen maandag lukte dat niet door technische problemen. Daarmee is iedereen nog weer welkom om deze bijzondere film te

zien. Die iedereen verschillend kan raken. Deze middag wordt begeleid door psycholoog Amber de Rooij, die een doctoraalscriptie heeft geschreven over bewustzijnsverandering na een bijna-doodervaring.

The Shack gaat over Mack die door een verschrikkelijke gebeurtenis zijn geloof, maar bovenal zijn vertrouwen in God is kwijtgeraakt. Volledig onverwacht krijgt hij een mysterieuze, persoonlijke uitnodiging om God te ontmoeten op een plek die 'The Shack' wordt genoemd.

Amber de Rooij zal een (korte) inleiding op de film verzorgen en na afloop het gesprek daarover leiden. Op deze manier willen we graag spreken over het hiernamaals. In verband met de lengte van de film (ruim 2 uur) en dat we daarna nog tijd willen hebben voor het nagesprek, zal deze middag 14u. beginnen en duren tot 17u.

Skies above Hebron

Vrijdagavond 17 februari in de Koningshof. Inloop 19.15 u; start film 19.30 u.

Aansluitend iets drinken en gesprek.

Skies above Hebron is een coming of age verhaal over drie jongens die te maken krijgen met fysieke en psychische obstakels in hun leven in het Palestijnse Hebron. De broers Amer en Anas houden duiven op hun dak in de Palestijnse oude stad Hebron. De vogels vliegen vrij rond, maar de broers worden continu in de gaten gehouden door Israëlische kolonisten vanuit hun posten op de daken. De meer bedachtzame Marwaan woont tegenover een grote Israëlische nederzetting. Om thuis te komen moet hij dagelijks langs soldaten. Marwaan verzet zich tegen schendingen van mensenrechten in zijn buurt door conflicten te filmen. Lukt het de jongen om uit de problemen te blijven? Acht jaar nadat Esther Hartog haar film/documentaire 'Soldier on the roof' vertoonde, keert zij in ons programma terug met deze opvolger. De filmmaakster is aanwezig om de film te voorzien van een introductie en na afloop vragen te beantwoorden. De film duurt 55 minuten, dus hiervoor is ruim de gelegenheid.

Entree: €6 (inclusief consumpties).

Christenen en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945 – 1949)

Maandag 20 februari 2023, 20.00 uur in de Johanneskerk Leersum. Deze lezing zou al eerder plaatsvinden, maar door ziekte van de spreker moest die toen uitgesteld worden.

In maart 2022 verscheen een verslag van het onderzoeksproject in opdracht van de Nederlandse regering naar het gebruik van geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in de periode 1945-1949. In deze lezing wordt niet zozeer stil gestaan bij het door het Nederlandse leger gebruikte geweld, maar bij de houding van christenen (protestanten en rooms-katholieken) tegenover het beleid dat de Nederlandse regering voerde in deze periode van de Indonesische onafhankelijkheids-oorlog. Welke rol speelden de christelijke partijen en christelijke pers daarbij? En hoe is die houding te verklaren? Waarom kostte het Nederland zoveel moeite om 'Ons Indië' los te laten? En waarom zijn deze vragen voor veel mensen ook nu nog van belang? De historicus Teun Monster is de spreker.

Entree: €5.

Graag wijzen we er op dat wanneer het vervoer een probleem is, u dat kan doorgeven via ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl of bij Johan Beuckens, jenbeuckens@kpnmail.nl.

- **Aardbevingen Syrië**

Afgelopen week werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en

dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Ramp op ramp

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Dit toch al zo kwetsbare land werd ook nog getroffen door een zware aardbeving, gevolgd door een tweede. Ook zijn er meerdere naschokken geteld. Duizenden mensen hebben deze ramp niet overleefd en er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

Urgente situatie

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.

Noodkreet voor slachtoffers

Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Onze noodkreet aan jou is: doe mee! Geef voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië. Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije. Help ook!

Je kunt je gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 'Noodhulp Syrië'. Namens Haroutune Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: "Dank voor je bezorgdheid en hulp", en we bidden met hem mee: "Moge God ons beschermen!"

Om naast hulp aan Syrië ook te kunnen geven voor de slachtoffers in Turkije verwijzen wij naar:

Giro555 – Stichting Samenwerkende Hulporganisaties

Giro555 (NL08 INGB 0000 0005 55) is een initiatief van de 11 samenwerkende hulporganisaties: CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

<https://giro555.nl/22810-2/>

• ***Inzamelingsactie slachtoffers aardbevingen Turkije***

De Turkse Moskee Driebergen begint in samenwerking met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Stichting Diyanet Nederland, een inzamelingsactie van nieuwe en ongebruikte hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. Voor de slachtoffers is er grote behoefte aan onderstaande hulpmiddelen (nieuw en ongebruikt):

- Dekens, plaids, beddengoed, slaapzakken en opblaasbare matrassen
- Winterkleding, (regen)jassen, truien, schoenen, laarzen, broeken, ondergoed, sokken, mutsen, sjaals, dassen en handschoenen.
- Babyvoeding, luiers, babyflessen, fopspenen, billendoekjes, handdoeken, badlakens, maandverband, vochtige doekjes en dergelijke.
- Overige goederen zoals thermosflessen, zaklampen, powerbanks, kachels/verwarmers, gasflessen en generatoren.

De hulpmiddelen kunnen worden afgegeven bij de Turkse Moskee in Driebergen aan de Akkerweg 1 te Driebergen. De Moskee zal hiervoor dagelijks open zijn tussen 13:00 uur en 22:00.

De ingezamelde hulpgoederen worden getransporteerd door de Stichting Diyanet naar gebieden waar ze het hardst nodig zijn. Helaas kunnen er momenteel geen hulpgoederen naar het rampgebied in Syrië worden getransporteerd, omdat de enige grensovergang vanuit Turkije door de bevingen moeilijk bereikbaar is.

Voorkeur gaat wel uit naar hulp in de vorm van een financiële bijdrage, zodat er dan ter plaatse sneller en gerichter hulpmiddelen kunnen worden ingekocht.

Deze bijdrage kan gestort worden op Giro 555 (NL08 INGB 0000 0005 55) van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland, of op rekeningnummer NL75 RABO 0130 4045 35 t.n.v. Islamitische Stichting Nederland o.v.v. Aardbeving Turkije.

Voor meer info, of indien er op het moment van langsbrengen even niemand aanwezig is in de Moskee, kan er gebeld worden naar 06 - 15 65 76 65 (Mehmet Tan), mailen kan naar driebergsemoskee@gmail.com

- **Digitale collecte via de website, als overboeking of in de Maartenskerk app**

Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar onze bankrekening. Deze bijdragen worden verdeeld over 60% Diaconie en 40% Kerk en Eredienst.

- Via "Digitaal Collecteren" met Ideal bij gebruik van de QR code of onder het Kerkelijk Bureau op de website. Bij de QR code is het voorgestelde standaard bedrag aan uw eigen wens aan te passen.
- Overmaken naar bankrek.nr. NL59 RABO 0373 7180 71 van de Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding "DC (Digitaal collecteren)".



Als u specifiek een bijdrage aan de Diaconie wilt geven dan kunt u dit overmaken naar bankrek.nr. NL14 RABO 0385 2175 52 van de Diaconie Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding van het doel van uw bijdrage.

De collectemodule in onze app kent geen vaste verdeling, u kunt zelf uw bijdrage per collecte bepalen.

- Vul in het 'Geven' deel 'Mijn saldo' aan met de button 'Opwaarderen' (overboeking via iDeal kost u 24 cent)
 - Vanuit uw saldo bepaalt u zelf iedere week de hoogte van uw bijdrage per collecte.
-

- **Noodhulpnummer**

In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:

- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld.

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)".

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@pgdoorn.nl

Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via zondagsbrief@pgdoorn.nl

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Ma 13 feb	14.00	KH	O#V Na dit leven – workshop – deel 2
Vr 17 feb	13.30 19.15	KH KH	Repaircafé O#V Zin in Film - Skies above Hebron
Za 18 feb	09.00	KH	Prikkersgilde