

|
— **KRUISPUNT** —
op zondag
|

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN

Nr. 43 dd. 23 oktober 2022 – 6^e zondag van de herfst

Maartenskerk 23 oktober 2022

Voorganger

Muziek

Collecten

: **10.00 uur**

: ds. Wilco van Wakeren, Veenendaal

: Dik Boelee

: 1. *Plaatselijk diaconaal werk*

2. *Kerk en Eredienst*

Directe link naar KerkTV uitzending:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed>

BLOEMEN

De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij Mw. T. van de Werff, Appelgaard 1, 3941 LZ Doorn

BERICHTEN

- **Weet u iemand..**

Weet u iemand, die we kunnen verblijden met een fruitbakje? Een kleine attentie, om te laten zien dat we hen niet vergeten. Na de bijzondere maaltijddienst die op 6 november wordt gehouden, worden die bakjes dan door iedereen rondgebracht. Dit gebaar wordt elk jaar weer erg gewaardeerd! U kunt alvast wat bakjes meenemen, ze staan klaar bij de uitgang. Zaterdagmiddag 5 november, van 16-18 uur, kunt u de gevulde bakjes weer inleveren in de kerk. Wilt u namen en adressen doorgeven aan Henriëtte Smith, e-mailadres h.smi79@hetnet.nl T 0343-417172

Namens de diaconie hartelijk dank!

- **Vraag om zorgvuldigheid**

Het is fijn dat we de komende zondagen gasten in ons midden hebben!

Dat betekent ook dat de kerk wat voller zal zijn, terwijl we om ons heen horen dat besmettingscijfers van corona oplopen. Daarom de volgende zorgvuldigheidsvraag:

Ga alstublieft niet onnodig dicht op elkaar staan; geef elkaar ruimte. Gebruik als u dat veilig vindt de kaartjes die bij de ingang liggen, die u op de stoel naast u kunt leggen zodat deze vrij blijft en blijf thuis als u klachten hebt. Zo zijn we zorgvuldig voor onszelf en voor elkaar.

Dank en hartelijke groet,

Martha Marie Bugel

(scriba/ corona-adviescie)

- ***O#V Ontmoeten en Verdiepen***

Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht.

Dinsdag 25 oktober, 20.00 uur in de Andrieskerk, Planterslaan 19a, Leersum.

Entree E 5,--.

Op deze avond bespreekt Theo Salemink zijn boek 'Op de rug van de tijger'. Het boek heeft als ondertitel 'Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht'. Het kapitalisme en de vrije markt worden vergeleken met een rit op de rug van een tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die noodlottig is. Toch vervolgen we onze stuurloze rit, verbonden aan wat onze ondergang kan betekenen. Hooguit kunnen we hier en daar wat bijsturen. Dat levert felle debatten op onder economen en politici over bijvoorbeeld markt en staat, groei en duurzaamheid. Vaak gaat het dan over duivelse dilemma's waarin ook kerken en Christenen, als medeverantwoordelijken voor de schepping, hun opvattingen moeten hebben.

Het veranderende Godsbeeld

Dinsdag 1 november, 20.00 uur in de Koningshof.

In het boek 'Hoe mijn God veranderde' laat Martien Brinkman zien wat er door de jaren heen verschoof in zijn kijk op geloof en theologie. Hij beschrijft wie of wat hem daarbij heeft beïnvloed. Opvallend is de aarzeling van de auteur om over God als persoon te spreken, omdat God volgens hem primair als kracht wordt beleefd. Hij spreekt in dit geval over een op ons bestaan inwerkende transcendentie kracht. Wat bedoelt hij daar echter mee?

Bijzonder is ook hoe Brinkman in gesprek gaat met de projectieleer. Deze theorie verkondigt dat God een verzinsel is en dat geloof voortkomt uit menselijk wensdenken. Brinkman neemt dit serieus, maar laat tegelijkertijd zien dat er dingen zijn die het begrip van de mens te boven gaan en op het spoor van God zetten.

Jan Offringa, predikant te Wijk bij Duurstede, bespreekt hoe we tegenwoordig kunnen spreken van God. Bovengenoemd boek is daarbij het uitgangspunt. Ook laat hij zien hoe wij met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie leven.

Entree: Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

- ***Overhandiging cheque door de Stichting Vrienden van de Maartenskerk***

De Stichting Vrienden van de Maartenskerk stelt zich ten doel om noodzakelijke financiële middelen bijeen te brengen voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Door o.a. het organiseren van allerlei concerten is de Stichting in staat dit te bewerkstelligen. Onze kerk krijgt daarmee steeds meer bekendheid als unieke locatie voor niet-kerkelijke (culturele) activiteiten. De Maartenskerk als oudste kerk in de provincie Utrecht verkrijgt hierdoor ook een bredere functie in de Doornse gemeenschap.

Vrijdag 14 oktober jl. vond in de Maartenskerk een jazz-concert plaats van de wereldberoemde pianist Peter Beets met zijn Trio. In de pauze van dit concert is door Jaap Lagendijk als voorzitter van de Stichting Vrienden van de Maartenskerk een cheque ter



waarde van € 15.000 overhandigd aan het College van Kerkrentmeesters van onze Maartenskerkgemeente. Deze financiële bijdrage komt uit de opbrengst van een aantal door de Stichting georganiseerde concerten (waaronder het Najaarsconcert 2021, het Muziekfestival 2022 met Harriët Krijgh en het Jazz-concert) en ontvangen donaties van hun leden.

De bestemming van de cheque is een substantiële bijdrage te leveren aan het lood- en zinkwerk van het dak van de Maartenskerk dat onlangs voor een groot deel is vervangen. Twee jaar geleden, in 2020, ontvingen wij als Kerkrentmeesters reeds een bijdrage van de Stichting ad € 10.000 dat werd aangewend voor het grondige herstel van de tufstenen muren op het fundament.

Het College van Kerkrentmeesters heeft het bestuur van de Stichting uiteraard zeer bedankt en tevens veel lof en waardering uitgesproken voor hun inzet en het vele werk en tijd dat zij met diverse vrijwilligers er insteken.

Het College van Kerkrentmeesters.

- **Chagallreis | 13 - 17 maart 2023**

Leden uit de Johanneskerk en de Andriesparochie maken in maart volgend jaar een 5-daagse cultuurreis naar Noord-Frankrijk en Duitsland, onder leiding van ds. Ruud Bartlema uit Soest. Er worden met name kerken en musea met werken van Chagall bezocht. De kosten zijn bij een tweepersoonskamer € 1.095,= per persoon.

Als je belangstelling hebt voor deze reis, kun je dat doorgeven aan Joke Stahlie via jokestahlie@planet.nl Ook voor informatie kun je bij haar terecht. De dominee werkt met headsets, en is dus goed verstaanbaar.

Wacht niet te lang met het uiten van je belangstelling, want ze willen vrij snel boeken.

- **Digitale collecte via de website, als overboeking of in de Maartenskerk app**

Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar onze bankrekening.

- Via "Digitaal Collecteren" onder het Kerkelijk Bureau op de website - via Ideal.
- Overmaken naar bankrek.nr. NL59 RABO 0373 7180 71 van de Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding "DC (Digitaal collecteren)".

Deze bijdragen worden verdeeld over 60% Diaconie en 40% Kerk en Eredienst.

In de app van de Maartenskerkgemeente kan bijgedragen worden in het 'Geven' deel van de app:

- Ga in de app naar het deel 'Geven' en u ziet de collectes van dat moment
- Waardeer 'Mijn saldo' op met de button 'Opwaarderen'; deze overboeking verloopt via iDeal van de bankapp op uw telefoon (voor iedere saldo-opwaardering wordt 29 cent in rekening gebracht); het overgemaakte bedrag gaat (anoniem) naar onze penningmeester.
- Maak iedere week vanuit uw saldo de specifieke bijdrage per collecte over.

Via de app bepaalt u dus zelf de bijdragen aan Diaconie en Kerk en Eredienst.

Collectebonnen

Resterende bonnen kunt u deponeren in de speciale collectebus bij de uitgang van de kerk of in een envelop in de brievenbus van de Koningshof (met vermelding van het doel). Een andere mogelijkheid is om bonnen ongefrankeerd op te sturen naar Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen papiergeld meesturen).



App Maartenskerkgemeente

Wilt u ook gebruik gaan maken van onze app? Gebruik de QR code.

Voor vragen over de app en de collecte via de app: appbeheer@pgdoorn.nl of Leo de Haij 0620746300.

• **Noodhulpnummer**

In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:

- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld.

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)”.

Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via zondagsbrief@pgdoorn.nl

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Ma 24 okt	14.00	KH	O#V: Wensen voor het afscheid (1/2)
Di 25 okt	20.00	Andrieskerk Leersum	O#V Economie met een menselijk gezicht

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl