

|
— **KRUISPUNT** —
op zondag
|

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN

Nr. 36 dd. 4 september 2022 – 12^e zondag van de zomer

Maartenskerk 4 september 2022 : 10.00 uur

Voorganger : ds. Pieter Hoekstra

Muziek : Bert Boer

Collecten : 1. *Vluchtelingenwerk PGDoorn*
2. *Kerk en Eredienst*

Directe link naar KerkTV uitzending:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed>

BLOEMEN

De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij Mw. Hilly Breunesse, De Ruyterlaan 3, 3941, WP Doorn en bij Dhr. en Mw. J. Hekman, Fazant 6, 3941 NN, Doorn

BERICHTEN

- ***Deze zondag in de Maartenskerk...***

Van harte welkom in deze dienst!

Deze ochtend lezen we uit het Lukas-Evangelie wel een paar heel moeilijke woorden. 'Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen kan mijn leerling niet zijn.' Dát is radicaal! Heftig! Is het volgen van de Heer mij alles wel waard?! Ging twee weken geleden de Heer Jezus nog tekeer met een zweep tegen de handelaren in de tempel, op deze zondag komt het misschien nog dichter op ons eigen lijf. Gek genoeg vertelt juist het Oude Testament ons op deze zondag dat het goed te doen is. Wij lezen in de dienst dus uit de Bijbel de woorden uit Deuteronomium 30:11-20 en uit Lukas 14:25-33

Ook zingen we een nieuw lied dat een vaste plek in onze eredienst zal krijgen. Dat is 'Het Lied over de Gaven', tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee - muziek: Arjan Veen. Nu het gerammel van de geldbuidels of collectezakken niet meer klinkt laten wij nu een welluidend lied klinken!

Wij hopen elkaar zondag in de kerk of via de beeldverbinding weer te ontmoeten.

Ds. Pieter Hoekstra

<https://youtu.be/i2nvYshgQDI>

- **Kerkdienst in Beatrix**

Vanmorgen zal er na een lange onderbreking weer een kerkdienst in huize Beatrix worden gehouden. In overleg met de verantwoordelijke mensen in huize Beatrix is gekozen voor een kerkdienst op zondagmorgen 10.30 u. die gehouden zal worden in de Ludenzaal. We zijn blij dat mede vanuit de Maartenskerkgemeente deze gelegenheid aan de bewoners wordt geboden. Het is fijn dat zij op de zondag samen hun geloof kunnen beleven, God kunnen loven en dienen. Na afloop zal er koffie zijn en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Namens de voorbereidingsgroep, *Johan Beuckens*

- **Volgende week zondag 11 september: Vredesdienst in de st. Martinuskerk**

Volgende week zondag vindt in de st. Martinuskerk (tegenover de Maartenskerk) de jaarlijkse oecumenische vredesdienst plaats. Het thema van deze dienst is '(on)Vrede'. In deze viering zullen het parochiekoor én Maartenskerk Vocalis samen prachtige liederen zingen, zoals het ingetogen *'Verleih uns Frieden'* van Mendelssohn en het vredeslied *'This is my song'* van Sibelius. In deze dienst zal aandacht zijn voor de onvrede en toenemende tegenstellingen in ons land. Laten ook wij ons verleiden tot onvrede of laten we ons de richting wijzen door Bijbelwoorden waarin God ons tot iets anders uitnodigt? Bij deze dienst zullen ook Oekraïense vluchtelingen uit Woonoord betrokken zijn. Ons gebed zal zijn voor allen die te lijden hebben onder oorlogsgeweld en onderdrukking, in Oekraïne en wereldwijd. De kinderen zijn vanzelfsprekend van harte welkom bij deze dienst, voor hen is er kindernevendienst. Voorgangers in deze dienst zijn Gina Peters (voorganger in de st. Martinuskerk) en ds. Sophie van den Berg-Hofstee. Noortje van der Welle en Arjan Veen zijn betrokken bij zang en muziek. We hopen velen van jullie te zien volgende week in de st. Martinus om onze onderlinge verbondenheid als gelovigen uit hetzelfde dorp te vieren en ons samen te laten raken door inspirerende Bijbelwoorden in deze tijden van onvrede. **Er zal worden gecollecteerd met collectezakken. Daarom vragen we jullie om deze zondag muntgeld/briefgeld mee te nemen voor de collecte, die bestemd zal zijn voor activiteiten met de Oekraïense vluchtelingen uit het Woonoord.**
ds. Sophie van den Berg-Hofstee

- **Feestelijke startdienst op zondag 18 september met na afloop Kerkproeverij**

Op zondag 18 september vieren we met elkaar de start van een nieuw kerkseizoen tijdens een feestelijke kerkdienst in de Maartenskerk. Het thema van deze dienst is: Geloofwaardig, waarmee we aansluiten bij het nieuwe jaarthema van het programma Ontmoeten#Verdiepen. Wat vinden we het 'geloven waard' in deze tijd van zoveel verschillende perspectieven op de waarheid? En wat is te midden van dit alles de waarde van ons geloof? Het belooft een muzikale dienst te worden met medewerking van het AdHockoor en van de kinderen. In deze dienst vindt ook het zogenaamde 'overstapmoment' plaats voor Liam, die afscheid neemt van zijn tijd bij de kindernevendienst omdat hij begonnen is op de middelbare school. Ook is er deze zondag een bijzonder programma na afloop: **Kerkproeverij**. Zo hopen we dit begin van het nieuwe kerkseizoen op de feestelijke manier in te luiden met elkaar. Deze bijzondere startdienst is bij uitstek een dienst om bij te wonen in de Maartenskerk ipv online mee te beleven, als u daartoe in de gelegenheid bent. Graag tot dan! *Ds. Sophie van den Berg- Hofstee*

Kerkproeverij

De startzondag op 18 september wordt een feestelijk begin van het seizoen en dat gaat ook na de dienst nog even door: In een kleine KERKPROEVERIJ kunt u met een kopje koffie in de hand zien wat de diverse (kern)groepen en kringen aan plannen hebben voor

het komend seizoen. U kunt er vragen stellen, bedenken waaraan u wilt meedoen, materiaal meenemen, opgeven, zien hoe u kunt helpen bij activiteiten. Het is, als vanouds, fijn om andere gemeenteleden te ontmoeten en te inspireren. Deze zondag is ook een mooi moment om mensen die u graag eens in contact zou brengen met de Maartenskerkgemeente, uit te nodigen om mee te gaan en te proeven. Voor deze kerkproeverij zijn nieuw-
ingekomen gemeenteleden speciaal uitgenodigd omdat deze proeverij veel informatie geeft en omdat het een heel goede gelegenheid is om wederzijds kennis te maken.



- **Voortgang beroepingscommissie**

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 30 augustus kennis genomen van de conclusie van de beroepingscommissie dat zij geen geschikte kandidaat heeft kunnen werven voor onze vacature voor een nieuwe predikant. Dit is heel teleurstellend, zeker gezien het vele en goede werk van de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft besloten eerst lering te trekken uit de observaties en ervaringen van de beroepingscommissie. Op basis daarvan zal de kerkenraad zo snel mogelijk een plan van aanpak ontwikkelen en u daarover informeren. In de tussentijd kan ds. Pieter Hoekstra gelukkig als ambulante predikant aan onze gemeente verbonden blijven en kan hij ook een deel van het zwangerschapsverlof van ds. Sophie voor zijn rekening nemen. Wij zijn daar heel blij mee!
Rob Hamer

- **Ontmoeten en Verdiepen**

Programmaboekje 2022/2023

Deze week heeft u tegelijkertijd met Kruispunt ook het programmaboekje van Ontmoeten en Verdiepen ontvangen. Voor veel activiteiten heeft u zich van te voren niet meer op te geven, maar daarop zijn wel wat uitzonderingen. Zoals bij Zandverhalen (zie hieronder) en de workshop Speling (aanmelden voor 5 september) en Bijbels Culinair (door het maximaal aan deelnemers dat kan meedoen). Kijk daar vooral even naar.

Zandverhalen

Zaterdag 10 september 2022 is er een excursie naar Elburg voor kinderen en volwassenen. Tijd 9.00 – 14.00 uur. Vertrek vanaf De Koningshof.

In Elburg, tussen de oude botters van weleer, is het grootste verhaal uit onze tijd vormgegeven: Bijbelverhalen in Zand. In grote hallen staan meer dan 300 zandsculpturen. Deze unieke expositie verbindt Bijbelverhalen met historie, kunst en cultuur. Tot 8 meter hoogte verrijzen de Egyptische farao's in zand. Ze zijn gemaakt door de beste

zandartiesten ter wereld. Vanuit de donkere Middeleeuwen wordt de toeschouwer langzaam naar de wortels van het christendom gevoerd. Juist om dat het levensechte voorstellingen zijn uit de Bijbel, is het een aantrekkelijke activiteit om er met (je) kinderen naar toe te gaan. Voor hen is er ook een speurtocht uitgezet. Wanneer de ouders die zich opgeven ook direct melden wie van hun kinderen meegaan en hoeveel plekken ze nog over hebben voor andere kinderen, kunnen we in onderling overleg het vervoer regelen. Entree: Kinderen € 10,- , volwassenen € 15. Aanmelden voor 5 september 2022 via riezebosch@riezebosch.net

- **Vanuit de Kerkenraad – ritueel rondom de collecte**

“In de afgelopen twee jaar zijn we -gedwongen door Corona- gestart met digitaal collecteren. Dat is heel goed gegaan, wellicht omdat digitaal betalen in deze tijd gemeengoed is geworden. Het was echter wel zo dat de aandacht voor het geven in de liturgie erg beperkt werd. Met ingang van de dienst van 28 augustus gaan we daar verandering in brengen. In de liturgie komt er meer aandacht voor onze gaven onder andere door het zingen van een speciaal 'Lied over onze gaven', geschreven door Ds Sophie van den Berg-Hofstee en op muziek gezet door onze organist Arjan Veen. Daarnaast zal er als symbolische verbeelding van de inzameling van onze gaven, na het zingen van dit lied, een collecteschaal met twee collectezakken op de Tafel wordt geplaatst door de diaken van dienst.

We hebben als kerkenraad besloten definitief over te gaan op digitaal collecteren. Het 'oude' collecteren met munten en briefjes is zeer bewerkelijk en in deze digitale tijd ook (te) duur geworden. De instructie in deze zondagsbrief geeft aan op welke wijze u digitaal kunt geven. *Rob Hamer*

- **Digitale collecte via de website, als overboeking of in de Maartenskerk app**

Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar onze bankrekening.

- Via “Digitaal Collecteren” onder het Kerkelijk Bureau op onze website en u betaalt via Ideal.
- Overmaken naar bankrek.nr. NL59 RABO 0373 7180 71 van de Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding “DC (Digitaal collecteren)”.

Deze bijdragen worden verdeeld over 60% Diaconie en 40% Kerk en Eredienst.

In de app van de Maartenskerk gemeente kan bijdragen worden in het ‘Geven’ deel van de app:

- Ga in de app naar het deel ‘Geven’ en u ziet de collectes van dat moment
- Waardeer ‘Mijn saldo’ op met de button ‘Opwaarderen’; deze overboeking verloopt via iDeal van de bankapp op uw telefoon (voor iedere saldo-opwaardering wordt 29 cent in rekening gebracht); het overgemaakte bedrag gaat (anoniem) naar onze penningmeester.
- Maak iedere week vanuit uw saldo de specifieke bijdrage per collecte over.

Via de app bepaalt u dus zelf de bijdragen aan Diaconie en Kerk en Eredienst.

Collectebonnen

De overgang naar digitaal collecteren betekent ook beëindiging van het gebruik van collectebonnen. Om mensen in de gelegenheid te stellen resterende bonnen te gebruiken voor de collectes kunnen ze nog enige tijd ingeleverd worden in de speciale collectebus bij de uitgang van de kerk of in een envelop in de brievenbus van de Koningshof (met

vermelding van het doel). Een andere mogelijkheid is om bonnen ongefrankeerd op te sturen naar Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen papiergegeld meesturen).

App Maartenskerkgemeente

Wilt u ook gebruik gaan maken van onze app? Ga naar de Play Store of de Apple Store en download de app Maartenskerkgemeente. Voor vragen over de app en de collecte via de app: appbeheer@pgdoorn.nl of Leo de Haij 0620746300.

Onze eigen Maartenskerk- gemeente app

Zoek de app van de
Maartenskerkgemeente
in uw store.
Of gebruik de QR code.



• **Noodhulpnummer**

In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:

- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld.

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)”

• **Liturgie en zondagsbrief voor ‘thuisluisteraars’ – herhaalde oproep**

Kerkleden die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar de diensten in de kerk kunnen komen en via internet met ons meeluisteren kunnen, indien zij dit op prijs stellen, een gepriete liturgie en zondagsbrief ontvangen. Weet u iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u dit telefonisch of per mail aan mij doorgeven (zie hieronder).

Een groep vrijwilligers brengt deze bij toerbeurt bij ongeveer tien adressen per wijk rond. Het vraagt eens in de zes weken ongeveer een uurtje op zaterdagmiddag. Wij hebben nog een paar bezorgers nodig die dit willen doen.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact met mij opnemen.

Lydia Steensma - T 0343 420204 - lydia.steensma@tiscali.nl

Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via zondagsbrief@pgdoorn.nl

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Do 8 sept	20.00	Kapel	Kapelgebed
Za 10 sept	09.00		Excursie Zandverhalen – Elburg

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl