

|
— **KRUISPUNT** —
op zondag

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 48 dd. 28 november 2021 – 1^e Advent

Maartenskerk 28 november : 10:00 uur

Voorgangers	: ds. Teun Kruijswijk Jansen en ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek	: Arjan Veen, Bert Boer en Marjoke Limpens
Zang	: Paulien van der Werff en de Maartenskerk Vocalis
Collecten	: 1. <i>Light for the world, Bright Sight Namibia</i> 2. <i>Kerk en Eredienst</i>

Directe link naar KerkTV uitzending:

<https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren>

BLOEMEN

De bloemen worden vandaag, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij René en Rischa Scholten, Kievit 8, 3941NL Doorn

BERICHTEN

- ***Deze zondag***

Vandaag begint de Adventstijd. Een tijd van voorbereiding op het geboortefeest van Christus. We lezen in deze bijzondere dienst uit het evangelie van Lukas, maar niet, zoals liturgisch voor de hand ligt, uit het begin van Lukas 1, maar even verderop. Daar waar, de eerst vertwijfelde, Zacharias de lofzang zingt, vanwege de geboorte van Johannes. Iemand noemde eens, om het begrip 'Advent' te typeren, het beeld van de zang van de merel die al fluit terwijl het nog donker is.

Dat maakt het lezen en horen vanmorgen in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond het coronavirus en wat dat betekent, klemmend.

Als thema van de dienst kozen we: Licht dat ons aanstoot, ook terug te vinden in de verbeelding voorop de orde van dienst van Corja Bekius.

Aan het eind van deze dienst word ik als predikant van onze gemeente 'los gemaakt' door collega ds. Sophie, en begint zowel voor de gemeente, als voor ons door het emeritaat, een andere, nieuwe tijd.

Na de dienst is er eerst een muzikaal moment (zie onder), daarna is er ruimte voor wederzijds 'dag zeggen' in enkele toespraken.

- ***De regenboogstola***

Graag geef ik meestal de liturgische kleur van de zondag aan: dat geeft enige structuur in de tijd, door 'de adem van het jaar'.

Welke kleur is dat vandaag, bijvoorbeeld in de kleur van 'die sjaal, die sjerp' (een van de kinderen twee weken geleden bij het afscheid bij de kindernevendienst)?

Als afscheidscadeau van onze eerste gemeente Nuenen (1986-1994) kregen we een stola, geïnspireerd op de regenboog.

Wij, Trudy en ik (daar toen beiden part-time predikanten), droegen hem vervolgens met name in diensten waarin 'verbond' of verbondenheid een sterk accent hadden, zoals doopdiensten, rouw- en trouwdiensten.

Vandaag draag ik deze stola weer. Alle kleuren die bij de dienst van vandaag passen zitten er in verweven.

Bijvoorbeeld de paarse kleur die bij Advent hoort. Maar ook de rode kleur van de Geest, die bij bevestiging en afscheid van een ambtsdrager horen.

Of de groene kleur van de hoop, en het wit van de opstanding..... En voor ons dus ook de verbondenheid met u als gemeenteleden.

De verbondenheid die gedragen wordt door de trouw van de Eeuwige, zoals die (Bijbels bij het verbond met Noach), door de regenboog wordt verbeeld.

Dat later bijvoorbeeld Greenpeace en de LHBTIQ-beweging ook gebruik zijn gaan maken van het symbool van de regenboog, dat versterkt wat ons betreft die betekenis nog eens.

- ***Here comes the sun***

Na de dienst wordt als overgang naar het 'dag-zeggen' een Beatle-melodie gespeeld.

Waarom? Dit lied van George Harrison gaat over nieuw leven na een koude winter, en de terugkeer van de kracht van het zonlicht. Dat past dus bij het thema.

Als jeugdige Beatlefan trof het me indertijd dat de Bijbellezing over de schepping door Aart Staartjes en de platen van Bert Bouwman in de TV-uitzending van 'Woord voor Woord' (voor de IKOR 1970?) juist door dit lied omlijst werd.

Twee werelden werden met elkaar verbonden die het hart raakte van die jongen die toen nog niet wist welke weg hij later zou gaan! Maar hierdoor dus wel de ruimte en stimulans voelde om van harte in beide werelden te kunnen leven: het sluit elkaar niet uit.

Een kleine Top-2000-dienst was dat dus, lang voordat dit fenomeen uitgevonden werd dus!

Een fijne en inspirerende viering gewenst!

ds. Teun Kruijswijk Jansen

- ***Licht in het duister: Adventsster in de Maartenskerk***

Vanaf de eerste zondag van Advent tot en met Driekoningen zal er in een Maartenskerk een lichtgevende ster stralen, als symbool van de geboorte van Christus, het Licht voor de wereld. Deze ster wordt ook wel een 'Hernhutters ster' genoemd. Deze ster vond zijn oorsprong rond 1850, in het Oost-Duitse dorpje Hernhut waar een onderwijzer deze ster ontwierp, binnen de geloofsgemeenschap van de Hernhutters (ook wel bekend als de Evangelische Broedergemeente). Tegenwoordig worden deze sterren over de hele wereld verkocht en hangen ze vaak voor ramen van huizen, in kerken of op pleinen. Met dank aan onze gemeenteleden Arie en Anneke van Dijk, dat we hun ster mogen lenen dit jaar. Deze ster helpt ons hopen en uitzien naar het Licht (lied 465).

Ds. Sophie van den Berg-Hofstee

- ***Het plakboek van Lucas: Adventsproject voor de kinderen***

Tijdens de vier weken van Advent gaan de kinderen in de kindernevendienst aan de slag met het project: 'Het plakboek van Lucas',

een project van 'Kind op Zondag'. Stel je voor dat de evangelie schrijver Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus, wat zou er dan in staan? Elke week staat het grote plakboek van Lucas voor in de kerk en nemen de kinderen het mee naar de kindernevendienst, daar gaan ze ermee aan de slag. We zingen in deze

weken het bijbehorende projectlied met de kinderen en elke week worden de adventskaarsen door hen aangestoken aan het begin van de dienst. Alle kinderen ontvangen ook een bijbehorend gezinsboekje voor thuis. Een boekje vol verhalen en creatieve activiteiten voor de hele adventsperiode. Zo leven we samen met de kinderen toe naar het Kerstfeest, in de kerk en thuis.

Mede namens de kindernevendienstleiding, *ds. Sophie van den Berg-Hofstee*.

- ***De Maartenskerk Vocalis***

Op de startzondag van zondag 26 september jl. heeft u alvast kennis kunnen maken met het nieuwe vocale ensemble dat bestond uit solisten die voor ons in de afgelopen tijd hebben gezongen. Ook vandaag luisteren zij deze bijzondere dienst op met prachtige koorklanken. Het ensemble heeft nu een officiële naam gekregen: 'de Maartenskerk Vocalis'!

De bedoeling is dat dit nieuwe ensemble ook op kerstochtend en in 2022 een aantal diensten zal zingen om de gemeentezang muzikaal te ondersteunen.

Er wordt gewerkt aan vocale kwaliteit aan de hand van prachtige muziekstukken. De zangers zorgen voor een thuisvoorbereiding en per gezongen dienst gaat meestal één repetitie vooraf. Het wordt ook mogelijk om aan te melden voor dit ensemble! Na een 'positieve' stemtest kunt u deel gaan uitmaken van dit koor.

De Maartenskerk Vocalis wordt geleid door onze organist Arjan Veen. Hij is momenteel aan het afstuderen voor zijn Master koordirectie aan het Conservatorium van Antwerpen.

Als u/jij graag wilt meezingen, stuur dan een berichtje naar Arjan Veen, e-mail: info@arjanveen.nl

- ***Collectedoel 28 november 2021: Fonds Bright Sight Namibia***

Het doel van de collecte tijdens deze afscheidsdienst is gekozen door ds. Teun Kruijswijk Jansen.

Bright Sight Namibia is een fonds dat in Windhoek, Namibië, hulp biedt aan mensen met een ingrijpend oogprobleem die met een betrekkelijk eenvoudige ingreep ingrijpende visuele winst kunnen behalen of met eenvoudige hulpmiddelen al enorm geholpen zijn, maar dat zelf niet kunnen bekostigen.

De missie van Bright Sight Namibia is blindheid te helpen voorkomen en/of te behandelen. Tegelijkertijd willen zij er aan bijdragen dat mensen in Nederland geïnformeerd worden over de problematiek van visueel gehandicapten in ontwikkelingslanden.

Het fonds is opgericht door ds. Gideon van Dam. Tijdens een werkbezoek in Namibië raakte hij als gevolg van een ernstig auto-ongeluk visueel gehandicapt. Dankzij goede medische zorg zowel in Namibië als in Nederland, is hij niet blijvend blind geworden. De blijdschap dat er op het juiste moment goede medische zorg was deed hem en zijn vrouw Tineke beseffen dat de mogelijkheid van noodzakelijke hulp voor veel mensen in Namibië ontbreekt. Zij bleken recht te hebben op een schadevergoeding uit een overheidsfonds ten behoeve van slachtoffers van verkeersongelukken. Zij besloten dit bedrag te gebruiken als start van het fonds Bright Sight Namibia voor mensen in Namibië met een visueel gebrek die vanwege armoede niet de noodzakelijke medische behandeling kunnen ontvangen.

Dankzij contacten met artsen die ds. Gideon van Dam indertijd geholpen hebben zijn er bij het fonds deskundige oogartsen betrokken. Het fonds staat onder toezicht van de NGK (Nederduitse Gereformeerde Kerk) in Namibië en wordt beheerd door een partnerorganisatie met een overeenkomstige doelstelling: "SeeYou Foundation" (voorheen "Light for the World").

Via CCC zal volgens de gebruikelijke verdeling 60% van de collectegiften bestemd zijn voor het diaconale doel van de zondag. Indien u voor het door ds. Teun gekozen doel graag nog iets extra's wilt geven, kunt u een gift voor dit fonds overmaken naar de Diaconie Protestantse Gemeente te Doorn, bankrekening nummer NL 14 RABO 0385 2175 52 o.v.v. Fonds Bright Sight Namibia.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De Diaconie

- **Ontmoeten#Verdiepen**

Economie en geloof: Een kwestie van vertrouwen. Maandag 29 november 2021; aanvang 20 uur. Deze lezing met Paul Schenderling gaat niet door op maandag 29 november, maar zal uitgesteld worden naar een avond in het voorjaar. U hoort nog wanneer.

'Adem in ons' - Zingen met Taizé De zangavond op dinsdag 7 december, aanvang 20 uur in de Maartenskerk met ds. Gert Landman en Arjan Veen is uitgesteld tot in het voorjaar.

- **Hulpteam van onze kerk**

U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en bezorgen, iets vervoeren..., maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken. Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:

- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)

- **Creatief collecteren in coronatijd (CCC)**

Hoe kunt u vorm geven aan de collecten?

Het is voor ons misschien wel zo eenvoudig om uw collectegiften van meerdere diensten te combineren in één overboeking per 2 of 3 weken.

- U gaat naar onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl en kies dan Kerkelijk Bureau. Bij doelen kiest u: "Collecteren in coronatijd" en betaal uw collectegift via IDEAL.
- U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de Maartenskerk: NL59 RABO 037 37 18 071 met omschrijving: CCC (creatief collecteren in coronatijd).

- U beschikt over collectebonnen? Stuur dan de bonnen in een gesloten envelop naar: Maartenskerk; Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen papiergeld meesturen!).

Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Di 30 nov	20.00	Zoom	Vergadering Kerkenraad