



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 13 november 2022
9^e zondag van de herfst
Zendingsdienst

orde van dienst



*Een jonge gevangengenomen getuige, en een voorname buitenlandse
topman in dienst van Gods Koninkrijk.*

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt worden we stil....

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet los laat het werk van zijn handen.

Stilte

Groet

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
Door de heilige Geest.
Amen.

We zingen **Lied: 975: 1 allen, 2 koor, 3 allen**
Jezus roept hier mensen samen

-we gaan zitten-

Gebed van toenadering

We zingen **Psalm 147: 1 en 4**

Leefregel: Hebreëën 10: 19-24

Gebed bij de opening van het Woord: Kom Heilige Geest door koor
(1xNL;1xAfrikaans)

Kom, o kom Heilige Geest, Geest die waarheid is
Kom, o kom met grote kracht en die eendrachtig is
Kom, kom, kom.
Heilige Geest.

Wa Wa Wa Emimimo emiolye
WaWaWA Alagbara Alagbarameta
Wa o Wa o Wa o.
Emimimo.

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: **Een rivier vol van vrede**

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Lezing: **2 Koningen 5: 1-19**

We zingen **Psalmlied 117d Laudate omnes gentes (3x)**

Verkondiging

We zingen **We ‘ve a story to tell to the nations** 1, 2 en 3 door koor, **4 allen**

- 1 We've a story to tell to the nations.
That shall turn their hearts to the right.
A story of truth and mercy,
A story of peace and light.
A story of peace and light.
For the darkness shall turn to dawning.
And the dawning to noonday bright,
And Christ's great kingdom shall come on earth.
The kingdom of love and light.
- 2 We've a song to be sung to the nations.
That shall lift their hearts to the Lord.
A song that shall conquer evil
And shatter the spear and sword.
And shatter the spear and sword.
For the darkness shall turn to dawning.
And the dawning to noonday bright,
And Christ's great kingdom shall come on earth.
The kingdom of love and light.
- 3 We've a message to give to the nations.
That the Lord who reigneth above
Hath sent us His Son to save us
And show us that God is love
And show us that God is love.
For the darkness shall turn to dawning.
And the dawning to noonday bright,
And Christ's great kingdom shall come on earth.
The kingdom of love and light.
- 4 We've a Savior to show to the nations.
Who the path of sorrow hath trod.
That all of the world's great peoples
Might come to the truth of God
Might come to the truth of God.
For the darkness shall turn to dawning.
And the dawning to noonday bright,
And Christ's great kingdom shall come on earth.
The kingdom of love and light.

Vertaling:

We hebben een verhaal te vertellen aan de naties.
Dat zal hun hart omkeren naar het goede.
Een verhaal van waarheid en barmhartigheid,
Een verhaal van vrede en licht.
Een verhaal van vrede en licht.
Want de duisternis zal veranderen in dageraad.
En de dageraad tot de middag zal licht zijn,
En Gods koninkrijk zal op aarde komen.
Het koninkrijk van liefde en licht.

We hebben een lied dat gezongen moet worden voor de naties.
Dat zal hun hart tot de Heer verheffen.
Een lied dat het kwaad zal overwinnen
En de speer en het zwaard zal verbrijzelen.
En de speer en het zwaard zal verbrijzelen.
Want de duisternis zal veranderen in dageraad.
En de dageraad tot de middag zal licht zijn,
En Gods koninkrijk zal op aarde komen.
Het koninkrijk van liefde en licht.

We hebben een boodschap te geven aan de naties.
Dat de Heer die hierboven regeert
ons Zijn Zoon heeft gestuurd om ons te redden
En ons laat zien dat God liefde is
En ons laat zien dat God liefde is.
Want de duisternis zal veranderen in dageraad.
En de dageraad tot de middag zal licht zijn,
En Gods koninkrijk zal op aarde komen.
Het koninkrijk van liefde en licht.

We hebben een Heiland om aan de naties te tonen.
Die het pad van verdriet heeft betreden.
Dat alle grote volkeren van de wereld
Mogen komen tot de waarheid van God
Mogen komen tot de waarheid van God.
Want de duisternis zal veranderen in dageraad.
En de dageraad tot de middag zal licht zijn,
En Gods koninkrijk zal op aarde komen.
Het koninkrijk van liefde en licht.

Mededelingen en collecten

We zingen **Lied over de gaven**

Dank-baar voor on-ze o - ver-vloed, de-len wij hier van
4
wat wij ont-ving-en. Dat on-ze ga-ven, in Uw hand,
7
tot te - ken wor - den van Uw Rijk!

Tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek: Arjan Veen

Nadat we dit lied gezongen hebben, wordt de collecteschaal op de Tafel geplaatst. Hierop liggen symbolisch twee collectezakken, één voor de diaconie en één voor kerk en eredienst.

Dank- en voorbeden

Stil gebed: Gebed om genezing: [\(922\) BEAUTIFUL! Israeli artists sing song of healing! "Refa Na" \ Yair Levi & Shai sol - YouTube](#)

Onze Vader

Het koor zingt **Lied 872 Asithi Amen**

Zing Amen, Amen, wij loven onze Heer.
Zing Amen, Amen, wij loven onze Heer.
Zing Amen, Amen, Amen, Amen, Amen,
Amen, wij loven onze Heer.

Asithi, Amen, si ya ku du mi sa
Asithi, Amen, si ya ku du mi sa.
Asithi, Amen, Baba, Amen , Baba,
Amen, si ya ku du mi sa.

Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied **Lied 428 Life so full I give to you**
1x Engels, 1x Nederlands

Zending en Zegen
Amen

*Na de dienst is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk!
Iedereen van harte uitgenodigd.*

Aan deze viering werkten mee:
Voorganger: ds. Ronelle Sonnenberg
Ouderling: Martha Marie Bugel
Diaken: Peter Ouwens
Welkom: Wilma van Weelden (ZWO)
Bijbellezing: Wilma van Weelden en Jet Roffel (ZWO)
Gebeden: Jeannet Hoogerwerf (ZWO)
Organist/pianist: Arjan Veen
Kindernevendienst: Conny Sonneveld
Crèche: Marijke van Balen
Met medewerking van het Ad Hoc koor o.l.v. Bert Boer
Vorbereiding dienst i.s.m. Werkgroep ZWO
Regie Kerk-TV: Ellen Bol en Roel Gelderloos
Koster: Eric en Wiggert Sonneveld