



Maartenskerk gemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 7 augustus 2022
8^e zondag van de zomer

Orde van dienst



'geloven in het ongelooflijke'

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt worden we stil

Welkom

-we gaan staan-

Moment van stilte

Bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Ene

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen de werken van zijn handen.

Groet

Wij mogen elkaar groeten in de naam van

God de verborgene

zichtbaar geworden in Jezus Messias

inspirerend aanwezig in ons midden in de Geest

Amen

Elke dag , alle dagen

eeuw na eeuw en altijd

tot in de eeuwen der eeuwen

zullen wij zingen van U:

dat gij de Barmhartige zijt

Dat Gij en niemand anders

God zijt voor deze wereld

handen die geven

ogen die zien en bewaren

Wij zingen **Zing voor Gods licht** Iona, lied 6 uit groene bundel.



1. Zing voor Gods licht dat de schep-ping nieuw kleurt in de mor-gen,



op - klimt ten he - mel met slin - gers wit en slui-er - wol-ken.

Zon stre-lend zacht na een ver - kwik-ken-de nacht,
aar - de leeft op als her - bo - ren.

- 2 Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.
- 3 Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren,
arglist ontmaskert, uiteen jaagt wie trots paraderen.
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht
en ons tot vrijheid doet keren.
- 4 Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar;, de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.

-we gaan zitten-

Kyrie gebed - Acclamatie **Lied 301 k** (2x tussen gebeden door)

We zingen als Glorialied **Lied 324**

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Gebed

Eerste lezing uit het Oude Testament **Jesaja 63: 7-14**

We zingen **Lied 362: 1 en 3**

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament **Marcus 6: 45-52**

We zingen **Lied 917: 1, 3, 4 en 6**

Van de stormzee, de holle golven
een straat maken

van de grote zandvlakte
grazige weiden, akkers en boomgaarden maken

van de helleveeg een sneeuwvlok maken
van de zwarte lucht een maan met sterren
van reuzen mensen maken
mensen van dwergen

spoken bestaan niet,
vrienden bestaan wel
wie is op jou? Ik ben op jou
Ik ben op jou en op jou

Huub Oosterhuis

Uitleg en verkondiging

Muziek

We zingen **Lied 607**

Mededelingen en collecten

*Dankgebed, voorbeden, stil gebed, **Onze Vader***

Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied **Lied 655: 1, 3 en 4**

Wegzending en Zegen

Amen

Na de kerkdienst is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk!

Aan deze viering werkten mee:

Joke de Zwaan, voorganger

Ina Veldman, ouderling | Gina Pander, diaken

Jaap Landheer, lector | Bert Boer, muziek

Marianne Boer, kindernevendienst | Wilma van der Meer, crèche

Wilma van Weelden en Jon de Gier, regie kerkTV

Rob van Weelden, koster