



Maartenskerk
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 31 juli 2022
7^e zondag van de zomer

Orde van dienst



**Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?**

Psalm 121

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt, worden we stil...

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

En niet laat gaan het werk van zijn handen

Moment van Stilte

Groet

Genade voor jullie en vrede, van God onze Vader

en van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest, **Amen.**

We zingen als aanvangslied **Psalm 121** 'Ik sla mijn ogen op en zie...'

-we gaan zitten-

Gebed van toenadering

We zingen als loflied **Lied 212: 1, 2, 4 en 5**

'Laten wij zingend deze dag beginnen'

Leefregel

Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst.

Schriftlezing **Psalm 121**

Een pelgrimslied.

¹Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Van waar komt mijn hulp?

²Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

³Hij zal je voet niet laten wankelen,

Hij zal niet sluimeren, je wachter.

⁴Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

⁵De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:

⁶overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

⁷De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,

⁸de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

We zingen als lied van verstillig **Lied 426 'God zal je hoeden'**
(Nederlandse tekst 2x)

Verkondiging

Orgel improvisatie

We zingen **'Woon in mijn dromen, in al wat ik ben'**

Op de melodie van 'Be thou my vision' Lied 263, tekst: Sytze de Vries, uit: het
liefste lied van overzee, deel 1.

- 1 Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
 want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
 mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
 het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.
- 2 Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
 Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
 als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
 Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
- 3 Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
 mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,
 mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
 Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

- 5 Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneshijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

Mededelingen en Collecte aankondiging

Gebeden, afgewisseld met Lied 367b 'Heer, onze Heer, ontferm u over ons en afgesloten met het gezongen Onze Vader (versie Rien Verbeek)

Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied **Lied 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn'**

Wegzending en Zegen

Amen (gezongen)

We luisteren naar uitleidend orgelspel: **'An Irish blessing'** (James Moore)

*May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields
and until we meet again,
until we meet again,
may God, may God hold you
in the palm of His hand.*

Na de kerkdienst is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk!

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger

Rob Hamer, ouderling

Tessa Achterberg, diaken

Karlijn Koornneef, lector

Conny Sonneveld, kindernevendienst

Arjan Veen, muziek

Lieke Lindijer, crèche

Kees Kraan en Kees Dogger, regie kerkTV

Fred Ekhart, koster

Afbeelding voorzijde: David, Jozef Israels, 1899, Rijksmuseum Amsterdam